



Zondag 19 november 2023

Voorganger: dr. H. Nobel, Hoogeveen

Organist: mevr. Willy Misker

Groen

*Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen*

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied

Ps. 139:1,2

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.*

*Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.*

Bemoediging en groet

Drempelgebed

*Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.*

Kyrië en Gloria

(beden afgewisseld met Zingend Geloven VI,48:1-2-4-5;mel. Lied 281)

*Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrië eleison!*

bede

*De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison!*

bede

*Begrens de eindeloze nacht
van wie geen morgen meer verwacht:
Kyrië eleison!*

bede

*Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!*

gloria

Zingend Geloven VI:17,16,20

*Doe onze nacht voorgoed teniet.
Roep weer het licht uit om ons lied:
Amen. Halleluja!*

*Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De Schepping zingt zijn vreugde uit.
Amen. Halleluja!*

*Als onze lofzang ooit verstomt,
legt Gij het lied in onze mond:
Amen. Halleluja!*

Wegwijzing

1Kor. 1:26-31

- het Woord

Lied

Zingenderwijs 111, mel. Lied 248)
(aangepaste tekst)

*Laat hier en nu en straks en morgen
uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw liefde ervoor zal zorgen
dat U uw wereld nooit verlaat.*

*Laat ons de woorden die wij horen,
de taal zijn die wij nu verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren
en in ons hart zal binnengaan.*

Lezing

1Kor. 12:31b-13:13

Lied

Zingenderwijs 111 (mel. Lied 248)

*Want door uw woord en Geest en zegen
zijn wij gemeente in uw Naam,
wijs dus aan ons de goede wegen
door woord en Geest in Jezus' naam.*

Prediking

*Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.*

*Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.*

*Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.*

- Gebeden en gaven

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Collecte: 1^e. Diaconie

2^e. Pastoraat en Eredienst

*Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.*

*Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.*

*Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land,
niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.*

Zegen

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, verblijft in het Scheperziekenhuis te Emmen.

Als mensen zijn wij aan elkaar gegeven. En dat geldt zeker voor de geloofsgemeenschap. In de Bijbel heet dat het lichaam van Christus. We zijn geborgen in God en die vraagt van ons dat wij elkaar tot een hand en voet zijn. In de eenzaamheid van het bestaan, in moeilijke tijden, daar waar ziekte de dagen bepaalt. We wensen elkaar kracht en bidden God om troost en bemoediging.

*Ik bid U, Heer,
verlaat ons niet als kwade dagen aanbreken
en het in mijn geest heel duister wordt.
Laat niet toe dat ik ooit ga twifelen
aan de zin van een gegeven bestaan
en aan uw eindeloze barmhartigheid.*

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: mevr. Reuvekamp

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. A. Reening-Piek, Karel Palmstraat

Dhr. J.Raven, Zijtak W.Z.

Geen inloop

Dinsdagmiddag geen inloop dit i.v.m. bijscholingscursus van ds. van Vliet



Sam's kledingactie is een groot succes geweest. Er is 1265 kilo aan textiel en kleding in verzameld. Iedereen hartelijk bedankt.

De diaconie

Samen op Zoek.

Vanavond willen we een Samen op Zoek avond houden.

Deze avond zal in het teken staan van muziek en wat dit met je kan doen. We gaan o.a. luisteren naar stukken uit de Sint Joris Mis. De Missa Sancti Georgii, gecomponeerd door Herman Finkers. Waarschijnlijk bij u bekend als cabaretier. Zeer verrassend! Als je denkt: Dit is iets voor mij kom dan op genoemde datum. We beginnen om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30uur. Koffie en thee staan klaar.

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter

PCOB

Uitnodiging voor de leden bijeenkomst van de PCOB Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord op dinsdag 21 november om 14.00 uur.

In " 't Aole Gemientehoes" Kerkeind 1 in Schoonebeek.

Erik Bloeming, de boswachter van Staatsbosbeheer vertelt ons over het Bargerveen. Een lezing met dia's "Van veen naar moeras"

Voor vervoer kunt u bellen met Roelof Heeling, 0524-532075

Voor Nieuw-Amsterdam met Harm Naber 0591 552107

Belangstellenden ook welkom.

Met vr groet Grietje Oosterveld

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 17 november is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 26 november

Voorganger: ds. G.W. van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Onderhoud gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)



Uitnodiging

Namens de kerkenraad wordt u van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op maandag 27 november a.s. in de grote zaal achter de Zuiderkerk, we beginnen om 19.30 uur.

Namens de kerkenraad,
H. Lanjouw-Ensink, scriba

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Presentatie van de Breehof door teammanager mevr. N. Bakker.
4. Pauze
5. Begroting 2024 Diaconie.
6. Begroting 2024 Kerk
7. Avondmaal.
8. Kerken met Vaart
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

**Wij hopen op een goede opkomst.
Dit is de plaats waar u uw vragen kunt stellen.**